

Enkele teksten:

Wij dromen van een wereld

waar vrede en geluk
de toon aan zullen geven,
waar niet wordt onderdrukt
en er een eind gekomen
is aan het oorlogsleed,
waar wapens om te doden
tot ploeg zijn omgesmeed.

Dan is een eind gekomen
aan wreedheid en terreur:
Volken die samen wonen,
– niet langer diep verscheurd.
De strijd voorgoed gestreden,
geen angst, geen dreiging meer,
het wapentuig verdwenen,
de vrede weergekeerd.

Wij dromen van een wereld
waar oorlog niet meer is:
kanonnen en geweren
verdwijnen in de mist.
Men reikt elkaar de handen
en wenst elkaar shaloom
Iedereen werkt ontspannen
mee aan die grootse droom...

uit: Grensstaal Lied 024
(wijs: Lied 803 (Uit Oer is hij getogen))

Laat het voor hen die vluchten

hier goed en veilig zijn.
Dat zij die elders zuchtten
onder het juk van strijd
nu rustig kunnen leven
zonder onzekerheid.
Dat wij hen zo omgeven
en God ons daarin leidt.

Laat ons voor hen die vluchten
een bron van vrede zijn;
dat zij hier niets te duchten
hebben, -geen angst,
- geen pijn.

Dat zij zich welkom weten:
een dak boven hun hoofd.
Wij die naar Christus heten,
leven zo ons geloof.

uit: L'Chaim, Lied 53; wijs Lied 841 (Wat zijn de goede vruchten)

Wapen je met vrede, vrede in je hart
hoezeer allerwegen vrede wordt getart.
Laat je niet verleiden tot geweld en haat,
en weet te vermijden wat de ander schaadt.
Wapen je met vrede, vrede in je hart.

Wapen je met vrede, vrede in je mond.
Zodat door jouw spreken niemand wordt verwond.
Zeg de goede woorden en vertolk de taal
waarin is te horen 'vrede' duizendmaal.
Wapen je met vrede, vrede in je mond.

Wapen je met vrede, vrede in je hand,
en breng hier en heden harmonie tot stand.
Laat zo door je daden aan de wereld zien
hoe jouw doen en laten Gods bedoeling dient.
Wapen je met vrede, vrede in je hand.

Wapen je met vrede, vrede van de Heer.
Kom vandaar uit tegen oorlog in 't geweer.
Blijf vol hoop geloven in Gods eigen droom,
alle strijd te boven: Zijn Rijk, – de Shaloom!
Wapen je met vrede, vrede van de Heer.

uit: Digitale verzameling Lied 369 Wijze: 'Land of hope and glory'.

(info over deze bundels bij ds. Reinier Kleijer, rkatmw@ziggo.nl.



ouderling



Theo Hop
thbhop@gmail.com



koster



organist



lector



Valkenburg, Geref K.
3 maart 2024
3e zondag van de
40dagentijd, Zondag Oculi

**'opstaan voor de
vreemdeling...'**

Om voor de dienst te lezen

We openen onze diensten praktisch altijd met een Psalm. Dat is niet zonder reden. De Psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. Ze brengen het verlangen onder woorden. Trouwens, alle liederen doen dat.

We bevinden ons liturgisch gezien in de 40dagentijd. Veertig dagen is de tijd van voorbereiding. In deze periode is dat de voorbereiding op Pasen. De voorbereiding op de overwinning. Kijken we naar onze wereld dan is er sprake van strijd. Twee oorlogen woeden er. Ik vind dat ik er niet omheen kan. Heeft ons geloven dan iets te bieden? Een antwoord, troost, hoop...? Een overwinning in het verschiet?

We openen onze dienst met **Psalm 146**. Na Psalm 23 is dit de Psalm waarvan de meeste berijmingen in ons Liedboek staan. Dan moet het wel een bijzondere Psalm zijn!

Lied 973 mag ik graag laten zingen. De tekst is van een Amerikaanse non, Delores Dufner, *1939. Ze schreef haar liedteksten opdat de mensen beter zouden begrijpen waar het in het geloof om gaat. Ze heeft erg veel liederen geschreven, die in allerlei kerken worden gezongen. Dit lied komt uit de liedbundel van de Lutheranen in Noord Amerika. Ze hoort tot de belangrijkste RK lieddichters.

De melodie is van de Ierse componist Charles Villiers Stanford (1852-1924). Het lied kreeg de bijnaam Engelberg. Als u dit intypt kunt u het lied in You Tube horen.

Na de preek zingen we een lied uit de bundel *Digitale Verzameling*, Lieder in gewone taal, van Ds. Reinier Kleijer, *1947. Hij maakte prachtige teksten. U kunt de liederen van deze bundel, digitaal, 369 stuks, gratis bij hem 'bestellen', rkatmw@ziggo.nl. Noemt u mijn naam maar... Aansprekende teksten om te lezen / zingen.

Ons slotlied is **Lied 1010**. De tekst is van de Doopsgezinde predikant Jan Nooter (1922-1997). In die wereld was men al heel vroeg bezig met een bezinning over oorlog en vrede. We hebben een goede dienst!

Voorg.: O Schepper, bron van eeuwig licht,
wij komen voor uw aangezicht:
Vuur, van uw vlam, verspreiden wij,
geef dat uw licht hier met ons zij.

Zingen: Psalm 146:1

Bemoediging (naar Psalm 146)

Mijn leven lang wil ik voor God zingen;
God is nabij; altijd en overal.
In Gods hand zijn we wél bewaard.
Wie geboeid zijn..., bevrijd worden ze;
de gebukten..., ze krijgen weer moed.
Ontferming alom is er over de vreemdelingen.
Wat een vreugde over héél de wereld.

Zingen: Psalm 146a: 4

Woord van God

naar Michaël Steehouder, 'Een kring van mensen', 29

Gods woord klinkt in de stem van mensen
als uit het diepst van hun hart opklinkt
wat er leeft aan hoop en twijfel, lief en leed.

Waar mensen troosten en bemoedigen,
helpen, onderwijzen
elkaar bevragen en antwoord geven,
dáár klinkt het woord van God.

Niet groot, ondenkbaar is zijn woord,
maar zo gewoon, als leven en dood.

Waar mensen spreken tegen onrecht,
ingaan tegen vooroordelen en afgunst,
waar mensen zich verzetten, zich keren
tegen de wapens die hen klein houden -
dáár klinken profeten in óns midden.

Wie goed luistert, hoort het wel,
het gebeurt verborgen in de huiskamers,
het gebeurt luidruchtig
op straten, in parken en op pleinen,
het gonst door de wereld.
Gods woord golft niet over ons heen,
het komt in onszelf tot leven.

Zingen: Psalm 146c:5 en 6

Voor we de Schrift lezen

(RKleijer, Digitale Verzameling)

Leg uw woorden in ons neer,
opdat Uw boodschap ons steeds weer
bemoedigt, sterkt en inspireert,
en ons het goede leven leert.

Lezen: Ruth 2:4-13

Lied: 973:1 en 2 ('Om voor elkaar te zijn uw oog en oor')

Lezen: Jona 4:5-11

Lied: 973:3 en 4

Uitleg

Orgelspel

Lied: Uit Digitale Verzameling Lied 41 (wijze Lied 659,
Kondigt het jubelend aan')

Eens, op de dag van de Heer,
zijn alle wapens verdwenen!
– Wie laat zich daar nog voor lenen? –
Oorlogstaal kent men niet meer.

Wapentuig smelten we om
en we bevorderen vrede
want zo bewerken wij mede
Gods Rijk dat over ons komt.

Haat smelt als sneeuw voor de zon,
liefde krijgt handen en voeten
en met een vredeskus groeten
mensen elkander alom.

Waar er ooit vijandschap was,
ontstaat een sfeer van vertrouwen
om aan één wereld te bouwen
ongeacht godsdienst of ras.

Wij slaan de handen ineen,
en worden waardige mensen

We slechten samen de grenzen,
en stappen daar overheen.

Gebeden

Collecte

Lied: 1010: ('Geef vrede Heer,
geef vrede')

Woorden van zegen

De zon van Uw genade
gaat op over ons bestaan.
De stralen van uw liefde
schijnen op ons levenspad.
De warmte van uw vrede
omringt ons, steeds maar weer,
meer en meer.

De gloed van uw nabijheid
verlicht ons, dag en nacht.
Vol hoop en vertrouwen zijn wij
op weg naar uw toekomst.

Zingen: 'Amen' uit Lied 340b

Afsluitend orgelspel

**Koffie ea met ontmoeting en
nagesprek**

Gebeden
veranderen de wereld niet.
Gebeden veranderen mensen.
En mensen
veranderen de wereld.

Albert Schweizer